

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG – HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM (HĐTƯ - HĐVN)

Lời ngỏ: Có lẽ đề tài không có chi mới mẻ, thế nhưng trong hiện tại, tuy khả năng chỉ thuộc hàng ..” dựa cột mà nghe..”, tôi muốn tự nhắc mình cũng như xác quyết con đường mình chọn, song song chia sẻ cùng anh chị em, nếu có thể, để cùng bên nhau”lên đường!”.

HĐTƯ - HĐVN : ĐIỂM HỘI TỤ..

Xin tóm lược những dữ kiện liên quan:

1-Quốc nạn 30.4.1975, đánh dấu ngày nước VNCH đã bị đồng minh “toa rập” để tập đoàn CS cướp đoạt khiến hàng triệu dân VNCH tìm đường rời bỏ quê hương! Anh chị em thuộc hai Hội Nam và Nữ HĐVN, hai Hội đã từng là Hội viên chính thức của HĐTG, cũng không ngoại lệ, khi có dịp. Cũng có anh chị em đã không đến được bến bờ tự do...

2-Ngay khi còn ở các trại tị nạn Đông nam Á, một số anh chị em đã thành lập Đơn vị HĐ.

Xin xem hình đính kèm cuối bài, trích từ Kỷ Yếu 60 Năm Hướng Đạo Việt Nam, 1930 – 1990, phát hành vào dịp trại Thăng Tiến 3, Cali. - USA

Gesendet von meinem ASUS



3-Sau khi được nhận cho định cư ở các quốc gia thứ ba, từ cuối thập niên 70 đến khoảng đầu thập niên 80, lần lượt các Đơn vị HĐVN ra mắt khắp nơi: Canada – Âu - Mỹ - Úc châu.

4-Theo VP/HĐTG, chúng ta cần và nên kết hợp tất cả “nhằm qui về một mối!”, Trưởng Laszlo Nagy, đã gửi thư cho (Cố) Trưởng Nguyễn Văn Thơ và Trần Văn Khắc

Xin ghi lại một đoạn, trích từ báo Liên Lạc Xuân Nhâm Ngọ 2002, Kỷ niệm 10 năm. Bài Tóm Lược Lịch sử PT/HĐVN của Cố Trưởng Nghiêm Văn Thạch, trang 21&22:

“...1983 - Hội nghị Costa Mesa hai ngày 02 – 03 tháng 7 dl. do Hiệp hội HĐVN triệu tập dưới sự chủ tọa của tr. Trần Văn Khắc và tr. Phan Như Ngân, thông qua Hiến chương và Nội Lệ Phong trào HĐVN ở hải ngoại. Hệ thống kết hợp gọi là Hội Đồng Trung Ương (HĐTU), qui tụ các chi nhánh (CN) ở mỗi nước định cư và đơn vị tạm thời ở các trại tiếp cư.....

- Giám đốc Văn phòng HĐ Hoàn Vũ (Tr. Laszlo Nagy) rồi BSA trung ương lần lượt gửi thư chào mừng sự hình thành Phong trào HĐVN.”

Cũng đính kèm báo Liên Lạc - Kỷ niệm 30 năm Hội nghị Costa Mesa Hướng Đạo Việt Nam 1983 – 2013, Bộ mới số 8. Hy vọng với nhiều chi tiết liên quan, anh chị em sẽ hiểu rõ hơn. Xin coi liên quan đến Costa Mesa, và Thông cáo, Hiến chương, Nội Lệ.

Một điều cần khẳng định: các Đơn vị HĐ của chúng ta từ Cộng đồng Người Việt tị nạn cs mà hình thành!

HĐTU - HĐVN: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ..

1. KHÔNG LÀ MỘT HỘI.

Theo qui định của WOMS, HĐTU- HĐVN sẽ không bao giờ được (tái!) chấp nhận là thành viên như trước kia. Chuyện ai cũng hiểu. Chúng ta chưa bao giờ

...tự cho mình, HĐ TU - HĐVN, là một Hội. Chỉ có những kẻ “tâm địa bản thiu” không ngừng nhai đi nhai lại, tro trên cổ tình vu khống (thi hành theo hợp đồng đặt hàng của bọn nào đó?) chúng ta trong thời gian qua!

Hiến Chương và Nội Lệ đã ghi rõ mục đích và nhiệm vụ của HĐTU-HĐVN, có lẽ từ nay không nên “đôi co chi với hạng này”.

2. LÀ MỘT HỘI.

Mỗi quốc gia đều có những qui định, điều kiện riêng mà mọi người nếu muốn xin lập Hội phải hội đủ những qui định này, thí dụ như Hội Thể Thao, Hội Giúp Người Già..v..v... Điển hình, dựa theo luật 1901 của chính phủ Pháp, Hội Nam và Nữ HĐVN bên Pháp đã xin lập Hội và được chấp thuận. Luôn tiện xin ghi lại một hai điểm trong bài viết của Tr. Voi già ghi trên, trang 20:

“ 1977 -

- Tai Paris, tr. Nghiêm Văn Thạch và tr. Đỗ Đăng Di được mời hướng dẫn sinh hoạt HĐ của một nhóm trẻ thuộc các gia đình Việt kiều trước ở Lào, do cựu tr. Nguyễn Tấn Hôn kết hợp, lấy địa bàn là Giáo xứ.
.....

1979 – Tr. Nghiêm Văn Thạch được các trưởng Nguyễn Tất Thành (cựu Phó Thiếu trưởng, Đạo Biển Đông) và, mời tới chấn chỉnh hoạt động HĐ. Thành lập Liên đoàn Gia Định với sự ủng hộ của Hội AVITEC (hội chuyên viên kỹ thuật gia), làm thành phần chủ lực cho Hội Nam Nữ HĐVN tại Pháp (ASGVN) , phương thức tổ chức có sự đồng ý trước của Tổng hội HĐ Pháp (Scoutisme Francais - SF). Tr. Bodino, Chủ tịch SF (Luật Khoa Trưởng Viện Đại học Dijon) và tr. Nghiêm Văn Thạch hội họp ở Jambville (trại trường SDF), duyệt ký thỏa hiệp chung theo đó ASGVN trở nên Hội viên Liên kết
..... “.

Không thấy Tr. Voi già nhắc thêm đến ai, ngoài tr. Đỗ Đăng Di. Phải chăng nếu có người đi theo (thật) thì “có hay không” cũng chẳng “nhằm nhò gì” cho nên Tr. Voi già không (buồn) nhắc đến?. Ấy vậy mà trong thời gian qua có người

đã ...“ tự rêu rao công trạng cho tất cả phải biết đến.. (sic)“ Nghe ai đó bảo rằng...“ nhà gã trước kia ở gần kho đạn Long Bình!“.

Trở lại Tiêu đề, trong mỗi quốc gia, có lẽ ngoài Hoa Kỳ, các Đơn vị HĐVN sở tại có thể xin lập Hội nếu hội đủ điều kiện yêu cầu, như bên Pháp, và sau khi được chấp nhận, Hội sẽ được luật pháp Bản xứ bảo vệ!

Như vậy khi tất cả Hội HĐVN các nơi cùng hợp lại dưới danh nghĩa HĐTƯ-HĐVN, tuy WOMS không thể thừa nhận, điều dễ hiểu, nhưng trong mỗi chúng ta tín nhiệm thừa nhận tổ chức của mình thì tại sao không thể?

Vị trí của HĐTƯ-HĐVN, theo ngu ý, nằm ở trong Tim, trong Tâm hồn và trong sự kiên cường gìn giữ của mỗi chúng ta, những người tận tâm vô vị lợi với PT và luôn kính ngưỡng theo gương những Trưởng lão thành, những người đã giành cả đời mình cống hiến cho PT từ trong nước đến cả khi lưu vong mà trong đó HĐTƯ-HĐVN cũng là bao tâm huyết của Quý Trưởng dày công để lại! . Quý Cố Trưởng Trần Văn Khắc, Phan Như Ngân, Huỳnh Văn Diệp, Nguyễn Đình Thư, Trần Văn Đường, Mai Ngọc Liệu, Trần Bạch Bích, Nguyễn Trung Thoại, Mai Xuân Tý, Nguyễn Văn Thơ, Phan Nguyệt Minh, Nghiêm Văn Thạch, Trương Trọng Trác, Tôn Thất Hy, Nguyễn Đức Lập...v...v.. và ..v...v...

HĐTƯ - HĐVN: SẼ RA SAO?

Tôi hy vọng mình nhớ không sai, đại ý BP đã nói với Tráng sinh : “ Tôi trao PT lại cho các anh..“ Xin mượn lời này chuyển sang Trưởng Trần Văn Khắc:“Tôi giao HĐTƯ – HĐVN lại cho các anh chị...“.

Cá nhân tôi luôn tự nhủ, hãy cố gắng sống cho đúng danh nghĩa của người tị nạn chính trị, không vong ân, mất gốc, tư kỷ, càng không a dua, nịnh trên nạt dưới. Ít ra tôi cũng học được Tính Khí trong HĐVN, điển hình cố Trưởng Phan Như Ngân để lại..., luôn nhớ lời thơ trong bài **Sống, Chết** của Cụ Phan Sào Nam.

HĐTƯ - HĐVN, theo ngụ ý, là tâm nguyện chung của tất cả chúng ta, những người phải bỏ xứ lưu vong. Tuy hình thức có khác với HĐVN trước kia nhưng khởi xướng cũng do tinh thần HĐVN luôn ấp ủ trong anh chị em chúng ta, chỉ chờ cơ hội..!

Nhớ đến hội nghị Costa Mesa, nhớ đến Quý Trưởng lão thành ngôi họp, thời gian từ đầu tháng 7.1983 đến nay, 2019, cũng đã nửa đường một kiếp nhân sinh Thất Thập! Trong đoạn đường trải qua cũng không mấy suôn sẻ, hết người này đến kẻ nọ đâm thọc, quấy phá, dựng chuyện vu khống...và bây giờ, thiết nghĩ đã đến lúc anh chị em chúng ta cùng đồng minh bên nhau tiến về phía trước, phá bỏ chướng ngại khách quan và cả chủ quan:

- khách quan, đưa đến từ những kẻ vong bản, nịnh bợ, “những HĐ gian cấu kết với hạng kiếm miếng cơm “..
- chủ quan, do ngần ngại, không dám thoát ra “khỏi cái khung đóng chặt”, không dám noi theo những anh chị em HĐ khác, xóa bỏ tư tưởng “phải ...bám víu vào ..ai đó mới được! “. Không ít những Hội HĐ ...tự do, tự tại, chẳng lẽ những anh chị em HĐ này không là... HĐ? Nếu chúng ta “bị dồn vào ngõ cụt, phải dứt khoát chọn lý tưởng của mình” thì sẽ không có gì áy náy khi ...đành từ giả “cái liên hệ lâu nay!” Tôi nhớ trong bài hát VN Quê Hương Ngạo Nghễ của cố Trưởng Nguyễn Đức Quang có câu :“..làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam..” Tôi nghĩ sẽ thật xấu hổ khi hát lời này mà mình lại “là dân Nam bạt nhọc, không dám sống vì lý tưởng, tự lừa dối bằng những mỹ từ để cam chịu mãi bị cỡi đầu... “.

Từ thập niên 80, HĐTƯ – HĐVN dù được công nhận hay không, đối với tôi không quan trọng, bởi đó là một thực thể mà tôi luôn trân quý, là công sức của những người HĐVN tị nạn chính trị may mắn sống sót . Những mỹ từ dối trá, những “hình tướng bề ngoài “ cho dù ...nhộn nhịp, uy nghi (?) cũng sẽ không làm tôi lay chuyển để mà quay lưng lại với HĐVN, rõ hơn là với HĐTƯ – HĐVN!

Ngày 01 tháng 7., ngày tinh thần Trần Văn Khắc, khi anh chị em vẫn luôn tổ chức tưởng nhớ ngày này thì chắc chắn HDTU – HĐVN làm sao có thể mất đi trong chúng ta?

Gà lôi – Đức quốc

Tháng 5. 2019

112 kỷ yếu sáu mươi năm



cờ Việt Nam trong các lễ tuyên hĩa





...khả người Việt vượt biển vượt biên thành công, đến được các quốc gia Đông Nam Á và sống trong những trại tạm cư thì các trường gốc Hướng Đạo Việt Nam tổ chức ngay đoàn cho thanh thiếu niên sinh hoạt... (trích đoạn mở đầu cho bài này của TAT)

Hình trên: Liên đoàn Ra Khơi được thành lập năm 1980 tại Palawan, Philippines, tiếp tục sinh hoạt tới năm 1985.

Hội nghị Costa Mesa 1983

Kính viếng hương hồn Trương Nguyễn Trung Thọ,
TAT

Tại sao có Hội Nghị Costa Mesa 1983?

Ngày từ ngày 30.4.1975, Hội Hướng Đạo Việt Nam với trụ sở tại đường Bùi Chu Sài Gòn bị giải thể và tài sản Hội bị Quân Quân Cộng Sản tịch thu. Nhưng khi người Việt vượt biển vượt biên thành công, đến được các quốc gia Đông Nam Á và sống trong những trại tạm cư thì các trưởng gốc Hướng Đạo Việt Nam tổ chức ngay đoàn cho thanh thiếu niên sinh hoạt. Khi được đi định cư đến các quốc gia thứ ba thì quý Trưởng ấy hợp cùng quý Trưởng đi tản trước ngày 30.4 lại càng hoạt động mạnh hơn nữa. Đầu đầu cũng có tổ chức Hướng Đạo, và đầu đầu cũng muốn mình mới là đại diện chính đáng cho phong trào HDVN tại hải ngoại.

Hướng Đạo thì ai cũng khôn ngoan nhanh nhẹn, ai cũng tìm mọi cách tranh thắng về mình. Chỉ khổ cho Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới nhận được hết Hướng Đạo người Việt tại Úc, lại đến bên Mỹ, bên Pháp, bên Canada và nhiều quốc gia khác, ai cũng tự nhận là chính danh đại diện cho Hướng Đạo Việt Nam. Đây không phải là những dòng chữ của tôi, mà chỉ là thông giải văn thư của Trưởng Laszlo Nagy, Tổng Thư Ký Văn Phòng Thế Giới viết gửi Bác Sĩ Nguyễn Văn Thọ ngày 7.6.1983.

Nguyên văn thư viết thế này: *"Dear Philip: I am writing this letter to express my concerns about the most disturbing situation with the Vietnamese Scouters in exile. We have received in Geneva voluminous correspondence from various Scout units or councils from Australia, the United States, France, Canada and other countries. All these correspondents claim to speak in behalf of the former Scouts in Vietnam and most of them present themselves as the sole authentic representative of Vietnamese Scouting..."*

Chính trong bức thư này, Laszlo Nagy đề nghị Trưởng Nguyễn Văn Thọ -vị Hội trưởng cuối cùng của Hội HDVN- và Trưởng Trần Văn Khắc -vị sáng lập ra Phong Trào HD tại Việt Nam- đứng ra thành lập một *ủy ban trung ương Hướng Đạo Việt Nam lưu vong* để giúp Văn Phòng Thế Giới chỉ cần nói chuyện với một tổ chức đại diện cho toàn thể các Hướng Đạo Việt Nam khắp nơi trên thế giới.

Nguyên văn trong thư thế này: *"In order to avoid confusion and provide meaningful opportunities for Vietnamese youth, we would suggest to you the creation of a central committee of Vietnamese Scouting in exile. You, as the last president of the Boy Scouts of Vietnam, and Mr. Tran Van Khac, founder of Scouting in your country of origin, should play a unifying role in this tentative. If you*

are forming such a group, we can have a single interlocutor and solve earlier the multiple and delicate problems raised by the exile of Vietnamese Scouts who spread out all over the world."

Trưởng Laszlo Nagy cũng gửi bản sao lá thư này cho Trưởng James W. Sands, Ủy Viên Ủy Ban Quốc Tế Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ BSA. Vì thế, Trưởng James W. Sands tổ chức ngay một cuộc họp tại Ft. Worth, Texas, có sự hiện diện của trưởng Laszlo Nagy từ Geneva sang để mời hai Trưởng Nguyễn Văn Thọ và phu nhân là Trưởng Pauline Nguyệt-Minh đến bàn chuyện tổ chức một cơ cấu cho HDVN toàn thế giới.

Sau cuộc họp, Trưởng James W. Sands viết một văn thư ngày 10.6.1983 gửi Trưởng Thọ và chính thức mời Trưởng Thọ và Trưởng Pauline làm đại diện cho Ủy Ban Quốc Tế BSA để họp với các nhóm Hướng Đạo Việt Nam tại Los Angeles nhằm thành lập cơ cấu mới.

Nguyên văn phần này trong thư của Trưởng Sands là: *"We would like to extend to you and Pauline an invitation to participate in this meeting as representatives of our International Committee..."*

Đó là nguyên uỷ của Hội Nghị Trưởng Hướng Đạo Việt Nam tại Costa Mesa, California, năm 1983.

Kết quả Hội Nghị Costa Mesa

Hội Nghị họp trong hai ngày, 2 và 3.7.1983, tại Costa Mesa, một thành phố nhỏ cạnh khu Bolsa phía Nam California, nơi người gốc Việt quy tụ nhiều nhất nước Mỹ. Trưởng Ban Tổ Chức là Trưởng Đoàn Văn Thiệp, người địa phương.

Ngày đầu tiên, 2.7.1983, Hội Nghị khai mạc lúc 9 giờ tại trụ sở Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ, 1622 Adams Avenue, Costa Mesa. Buổi sáng thuộc phần nghi thức, chưa có chủ tọa. Sinh hoạt gồm những tiết mục chào cờ và mặc niệm, lời chào mừng của Trưởng Ban Tổ Chức, trao đổi quà, và diễn văn của một số trưởng cao cấp kỳ cựu là Nguyễn Văn Thọ, Trần Văn Khắc, và Nghiêm Văn Thạch.

Từ 2:30 giờ chiều thì Hội Nghị mời thực sự đi vào nghị trình. Hội Nghị đề cử Trưởng Phan Như Ngân làm Chủ Tọa, hai Trưởng Đỗ Phát Hai và Phạm Văn Phương Phụ Tá. Thư Ký là Trưởng Tôn Thất Hy.

Buổi họp chú trọng bàn luận về dự thảo Hiến Chương và Nội Lệ của cơ cấu mới thành hình mà Hội Nghị chấp thuận danh xưng là Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam dịch theo danh xưng A Central Committee of Vietnamese Scouting mà Trưởng Laszlo Nagy đề nghị. Thực ra, dịch Committee thành Hội Đồng thì cường ép

quá. Committee chỉ là Ủy Ban. Nhưng xứng xuất ra tổ chức mới này là quý Trường lão thành, gồm cả Trường sáng lập Phong Trào, cựu Chủ Tịch Hội, cựu Tổng Ủy Viên... nên danh xưng "Hội Đồng" to tát và uy thế hơn danh xưng "Ủy Ban" được thông qua cũng là điều bình thường.

Đến 17 giờ, Hội Nghị tạm kết thúc.

Ngày thứ hai, 3.7.1983, Hội Nghị tiếp tục họp lúc 9:30 sáng. Sau khi thảo luận từng điều khoản trong dự thảo Hiến Chương và Nội Lệ, Hội Nghị đã chấp thuận và Hiến Chương và Nội Lệ trở thành chính thức, làm "căn bản cho tổ chức và hợp thức hoá những đơn vị hoạt động dưới danh hiệu Hướng Đạo Việt Nam trong tương lai." (trích Hiến Chương, phần Nhận Định).

Phiên họp buổi chiều ngày 3.7.1983 là để bầu thành viên của Ban Thường Vụ. Cuộc bỏ phiếu kín đã có kết quả Chủ Tịch Ban Thường Vụ là Tr. Trần Văn Khắc, Phó Chủ Tịch Tr. Nguyễn Văn Thơ, Tổng Thư Ký Tr. Nguyễn Trung Thoại, Phó Tổng Thư Ký Tr. Trương Trọng Trác, và Thủ Quỹ Tr. Mai Xuân Tý.

Hội Nghị Costa Mesa kết thúc lúc 17 giờ, ngày 3.7.1983.

đã phúc đáp bằng văn thư ký ngày 26.8.1983, một hình thức công nhận sự hình thành của cơ cấu HĐTU/HĐVN.

Trong một văn thư khác cùng ngày gửi Trường Nguyễn Văn Thơ, Trường Laszlo Nagy đã hé lộ cho biết Văn Phòng Thế Giới cũng nhận được thư phản đối việc hình thành tổ chức HĐTU/HĐVN do mục sư Nguyễn Quang Minh viết và gửi tới. Hoà ra Cam Kết có chữ ký Nguyễn Quang Minh chưa ráo mực, đương sự đã có hành vi tiêu lòn, quả không xứng đáng là một người mặc áo Hường Đạo!

Có ba tài liệu quan trọng được thông qua trong Hội Nghị. Đó là Thông Cáo của Hội Đồng Trung Ương Hường Đạo Việt Nam, Hiến Chương, và Nội Lệ. Ba tài liệu này xin được đánh máy lại, nguyên văn dưới đây.

1. Thông Cáo của Hội Đồng Trung Ương Hường Đạo Việt Nam

Từ ngày bắt buộc phải ly hương, các trường và đoàn sinh thuộc hai hội Nam và Nữ Hường Đạo Việt Nam đã tự động kết hợp tại mọi xứ định cư để tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, trong suốt 8 năm qua, sinh hoạt hương đạo Việt Nam tại hải ngoại vẫn thiếu một hệ thống liên lạc và phối hợp thích ứng với quy lệ, Hường Đạo Thế Giới cùng với những điều kiện sinh hoạt ở mỗi nước.

Ngày 2 và 3 tháng 7, 1983, lần đầu tiên các trường Hường Đạo Việt Nam thuộc nhiều nước trên thế giới đã họp hội nghị tại Costa Mesa, California. Hội Nghị đã thông qua bản hiến chương và nội lệ HĐVN, để xác định đường hướng chung như sau:

1. HĐVN là một đại gia đình hợp nhất cả hai phái nam và nữ, liên tục noi theo tôn chỉ hương đạo do Baden Powell khởi xướng và đứng trong Phong Trào Hường Đạo Thế Giới.

2. HĐVN liên tục mang bản sắc dân tộc, đáp ứng với nhu cầu hiện tại và duy trì truyền thống tinh thần và văn hoá dân tộc. Trong lãnh vực này, HĐVN sẵn sàng hợp tác với những tổ chức người Việt tại hải ngoại có những hoạt động cùng chung mục đích.

3. HĐVN hướng dẫn các sinh hoạt trong sự tôn trọng quy lệ của hai tổ chức Nam và Nữ hương đạo thế giới, cũng chủ quyền của tổ chức hương đạo tại từng quốc gia.

Để hướng dẫn thực hiện những mục tiêu trên, một cơ cấu chung gọi là "Hội Đồng Trung Ương HĐVN" được thành lập, dựa theo đề nghị của Văn Phòng Hường Đạo Thế Giới, gồm đại diện HĐVN ở mỗi quốc gia định cư, và một Thường Vụ được ở mỗi quốc gia định cư (sic!), và một số uỷ viên. Công tác thường xuyên do một Ban Thường Vụ đảm trách. Ban Thường Vụ được bầu bằng phiếu kín, có thành phần như sau:

- Chủ Tịch: ông Trần Văn Khắc
- Phó Chủ Tịch: bác sĩ Nguyễn Văn Thơ
- Tổng Thư Ký: ông Nguyễn Trung Thoại
- Phó Tổng Thư Ký: ông Trương Trọng Trác
- Thủ Quỹ: ông Mai Xuân Tý.

Ban Thường Vụ bổ nhiệm những trường sau đây để tăng cường sự phối hợp:

- Ủy viên đặc trách nữ hương đạo: Bà Trần Bạch Bích (Mai Ngọc Liễu)

- Ủy viên đặc trách vùng Âu Châu kiêm Tiểu Ban Chương Trình và Truyền Thông: ông Nghiêm Văn Thạch

- Ủy viên đặc trách vùng Bắc Mỹ: ông Đoàn Văn Thiệp

- Ủy viên đặc trách vùng Âu Châu (sic!), Thái Bình Dương: ông Đinh Xuân Phúc.

Ông Trương Trọng Trác, Phó Tổng Thư Ký, kiêm nhiệm Ủy viên đặc trách Tiểu Ban Thông tin báo chí.

Hội nghị có gửi điện văn thông báo cho Tổ Chức Hường Đạo Thế Giới. Trước đó, Tổng Thư Ký Văn Phòng Hường Đạo Thế Giới, bác sĩ Laszlo Nagy, đã nhận danh 16 triệu hương đạo sinh thuộc 116 quốc gia chúc Hội Nghị thành công "gìn giữ di sản văn hoá và tiếp tục là những người Việt Nam xứng đáng."

Costa Mesa, ngày 3 tháng 7, 1983.

2. Hiến Chương Hường Đạo

* Nhận Định: Từ ngày bắt buộc phải ly hương, các Trường và đoàn sinh thuộc hai hội Nam và Nữ Hường Đạo Việt Nam đã tự động kết hợp tại mọi xứ định cư để tiếp tục hoạt động.

Nguyện vọng và nhu cầu chung là Hường Đạo Việt Nam được đại diện và kế tục bởi một hệ thống liên lạc và phối hợp, thích ứng với quy lệ Hường Đạo Thế Giới cùng những điều kiện sinh hoạt ở mỗi nước.

Những thỏa hiệp và cam kết giữa các đơn vị hiện thời được ghi trong bản Hiến Chương này, cũng sẽ là căn bản để tổ chức và hợp thức hoá những đơn vị hoạt động dưới danh hiệu Hường Đạo Việt Nam trong tương lai.

* Đường Hướng Chung: Hường Đạo Việt Nam là một đại gia đình hợp nhất cả hai phái nam và nữ, liên tục noi theo tôn chỉ Hường Đạo do Baden Powell khởi xướng và đứng trong phong trào Hường Đạo Thế Giới.

Hường Đạo Việt Nam liên tục mang bản sắc dân tộc đáp ứng với nhu cầu hiện tại là duy trì truyền thống tinh thần và văn hoá dân tộc. Trong lãnh vực này, HĐVN sẵn sàng hợp tác với những tổ chức người Việt hải ngoại có những hoạt động cùng chung mục đích.

Hường Đạo Việt Nam hướng dẫn các sinh hoạt trong sự tôn trọng quy lệ của hai tổ chức Nam và Nữ Hường Đạo Thế Giới, cũng chủ quyền của Hội Đồng Hường Đạo từng quốc gia.

* Hệ Thống Hường Đạo Việt Nam: Ở mỗi nước, đơn vị hoặc hệ thống đơn vị Hường Đạo Việt Nam thành lập và hoạt động trong khuôn khổ thỏa hiệp với tổ chức Hường Đạo quốc gia sở tại.

Trên bình diện chung, Hội Đồng Trung Ương Hường Đạo Việt Nam phụ trách liên lạc, phối hợp và hướng dẫn.

Hường Đạo Việt Nam coi sự hình thành hệ thống trên căn bản Hiến Chương này, như sự góp phần vào các nỗ

học của cộng đồng người Việt hải ngoại hướng về quê hương và dân tộc.

3. Nội Lệ Hướng Đạo Việt Nam

CHƯƠNG I: Cơ cấu chung

*Khoản 1: Cơ cấu đại diện và hướng dẫn Hướng Đạo Việt Nam ở tất cả các nước là Hội Đồng Trung Ương gồm đại diện Hướng Đạo Việt Nam ở mỗi nước và một số ủy viên. Mỗi nước cử một đại diện, riêng Hoa Kỳ vì đông nhân số có 3 đại diện.

Các ủy viên được Hội Đồng Trung Ương mời theo một danh sách đã tham khảo ý kiến rồi trao cho Chủ Tịch.

*Khoản 2: Hội Đồng Trung Ương có một ban thường vụ gồm một Chủ Tịch, một Phó Chủ Tịch, một Tổng Thư Ký, một Phó Tổng Thư Ký, một Thủ Quỹ. Các trách vụ trong ban thường vụ do Hội Đồng Trung Ương bầu ra với nhiệm kỳ là 4 năm, có thể tái hạn.

Nếu cần tăng cường, ban thường vụ sẽ bổ nhiệm một hay nhiều ủy viên đặc trách.

Trong nhiệm kỳ, nếu có chỗ khuyết, Ban thường vụ sẽ điền thế và thông báo cho các thành viên.

*Khoản 3: Hội Đồng Trung Ương họp thường lệ 4 năm một lần. Chủ Tịch có thể triệu tập họp bất thường khi có trường hợp đặc biệt, hoặc có lời yêu cầu của đa số thành viên.

Các cuộc thảo luận, tham khảo và biểu quyết có thể thực hiện bằng thư, giữa các phiên họp. Mỗi văn thư sẽ ấn định rõ rệt thời gian trả lời.

Các đại diện ở mỗi nước và ủy viên đều có quyền biểu quyết ngang nhau. Ai không thể dự họp có thể ủy nhiệm cho một thành viên khác, hoặc tố bày ý kiến trước bằng thư về các điểm ghi trong chương trình nghị sự.

Mỗi quyết định đều theo đa số quá bán, là phiếu của Chủ Tịch có giá trị quyết định nếu số phiếu không chênh lệch.

*Khoản 4: Ban thường vụ HDTU có thể lập các tiểu ban gồm các thân hữu, học giả, chuyên gia, kỹ thuật gia, Trưởng Hướng Đạo không phải là thành viên của Hội Đồng để nghiên cứu một vấn đề, soạn thảo một văn kiện hay tài liệu, chuẩn bị hay đề xướng một kế hoạch, một công cuộc, hay một chương trình sinh hoạt, v.v...

Mỗi lần lập tiểu ban, ban thường vụ sẽ ấn định rõ ràng mục tiêu, thành phần và thời gian làm việc.

Tất cả trách vụ trong HDTU và các tiểu ban đều có tính cách tự nguyện, không có thù lao.

*Khoản 5: Một quỹ chung sẽ được thiết lập để đài thọ các khoản chi tiêu cần thiết của HDTU và ban thường vụ. Hội Đồng sẽ ấn định thể thức đóng góp và có thể vận động những sự tài trợ trực tiếp.

Khi số tồn ngân của hội đồng thường (sic!) lên quá 1000 Mỹ kim, thủ quỹ sẽ nhờ tổ chức HDVN ở gần nhất ký thác vào chương mục, nếu hội đồng chưa đặt cơ sở pháp lý để mở chương mục riêng.

Mỗi năm thủ quỹ sẽ lập một bản kết toán chi thu gửi đến Chủ Tịch để phổ biến. Phiên họp thường lệ của hội đồng sẽ xem xét bản kết toán suốt nhiệm kỳ 4 năm rồi biểu quyết giải nhiệm, trước khi duyệt xét ngân sách cho nhiệm kỳ mới (sic!).

CHƯƠNG II: Hướng Đạo Việt Nam ở mỗi nước

*Khoản 6: Ở mỗi nước, hệ thống HDVN xây dựng trên các căn bản sau:

a. Có thỏa hiệp của tổ chức HD xứ cư ngụ để sinh hoạt.

b. Có ban chấp hành được chỉ định qua những cuộc bầu cử định kỳ đúng với lệ lời dân chủ và tinh thần thấu hiểu trách nhiệm của HD.

c. Ngoài phần bắt buộc theo HD xứ tại, áp dụng những điều khoản riêng của HDVN về chương trình giáo dục, về truyền thống, do HDTU ấn định.

d. Sẵn sàng hưởng ứng và tham dự những sinh hoạt chung, sẵn sàng chịu toàn phần sự từ phẩm góp tài chánh đến sự thực hiện công tác được giao phó.

*Khoản 7: Ban chấp hành HDVN tại mỗi nước là đại diện duy nhất của HDTU/HDVN trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, hoàn toàn đảm nhiệm việc giao dịch với tổ chức hướng đạo xứ tại.

CHƯƠNG III: Hiệp nhất

*Khoản 8: Hội Đồng Trung Ương sẽ tự nghị đặt giêng mỗi giao dịch với tổ chức HDTG, qua trung gian Văn Phòng Thế Giới của hai hệ thống nam và nữ.

Riêng Hội Đồng Trung Ương có thẩm quyền tuyên bố hay cam kết nhân danh toàn thể HDVN.

*Khoản 9: Mọi sự sửa đổi thêm bớt trong bản Hiến Chương và Nội Lệ đều do một biểu quyết chung của HDTU, với đa số 2/3.

Làm tại Costa Mesa, California

Ngày 3 tháng 7 năm 1983.

Khi Hội Nghị kết thúc, ba tài liệu trên được phổ biến có những lỗi đánh máy (?) khiến bản văn có lúc mâu thuẫn và khó hiểu, nhưng tôi không đi vào chi tiết vì có thể có ngộ nhận là "không có tinh thần xây dựng?!"

Hội Đồng Trung Ương HDVN và Hướng Đạo Trường Niên

Hiến Chương và Nội Lệ năm 1983 không đề cập đến Hướng Đạo Trường Niên cùng sự liên hệ giữa HDTN với HDTU.

Quý Trường tham dự Hội Nghị lúc ấy chỉ chú trọng đến những thành viên của Phong Trào đang sinh hoạt, còn quý Trường cao tuổi không sinh hoạt mà biên bản chính thức của Hội Nghị gọi là "các cựu huynh trưởng Hướng Đạo" không phải là đối tượng cần lưu ý.

Đền Trại Thăng Tiên IV ở Le Breuil Pháp năm 1993 thì nhiều Trường thấy tầm quan trọng của các Hướng Đạo Trường Niên, danh xưng do Trường Mai Liễu xướng xuất. Nên nhờ danh xưng "Hướng Đạo Trường Niên" của