

SHALOM... NGỰA PHI !

*Sáng sớm hôm nay 03.02.2017, thật sớm, Trưởng Cao Bình Houston - Texas gọi báo tin: Ngựa Phi vừa lìa Rừng tại Dallas-Hoa Kỳ lúc 08:00, giờ địa phương!
Một thoáng băng khuâng, tôi chuyên tin tiếp đến quý Trưởng Chi nhánh Đức.*

Tôi muốn ghi lại những ngày tháng xa xưa, ngày tôi và Ngựa phi còn bên nhau cùng đóng góp cho PT. Những ghi nhớ này có thể " như thực, như mơ " theo thời gian vì chỉ là kỷ niệm! Những kỷ niệm không theo thứ tự trước sau...

Khoảng đầu thập niên 80 tôi nhận thư từ Hoa Kỳ của HĐVN hải ngoại, trong đó có bản sao một bức thư được gửi từ bên Đức, do Tr. Nguyễn quang Minh chuyển với lời dặn dò: em liên lạc với Trưởng theo bức thư này....

Lá thư ký tên Huỳnh đa Thức, ở Tây Bálinh, hỏi thăm thể thức thành lập Liên Đoàn (LD) HĐVN.., kể từ đó tôi và anh biết nhau bằng...thư từ qua lại. Mãi đến khi cùng tham dự biểu tình tưởng niệm ngày Quốc hận 30.04.1982 tại Bonn, Thủ đô Tây Đức, và đêm không ngủ ở Köln mà anh là một trong các diễn giả thuyết trình..., chúng tôi mới trực tiếp gặp nhau.

Cũng trong năm 1982, anh báo tin cho biết vừa lập LD lấy tên Sào Nam sau một thời gian mở lớp tiếng Việt cho các em. Được anh em kể lại, anh đã hy sinh rất nhiều cho lớp tiếng Việt: mua vở, viết, có khi cả vé xe điện cho các em bởi các bậc cha mẹ chưa mấy quan tâm đến việc này. Sau khóa đầu (khoảng 3 tháng!) tiếng Việt các em có tiến bộ thấy rõ, từ đó cha mẹ mới tiếp tay và ngày một tích cực đóng góp hơn. LD Sào Nam của anh khởi đầu đã gần cả trăm Đoàn sinh....

Nhờ vào danh sách các Trưởng HĐVN đang ở khắp nơi...do Tr. Minh gọi, tôi liên lạc được với các Trưởng Nghiêm văn Thạch ở Pháp, Bùi năng Phán ở Hòa lan, Hải ly gan dạ ở Hoa kỳ, Sếu siêng năng ở Canada...

Giáng sinh năm 1982, CN-Pháp tổ chức họp mặt Trưởng,Tráng Âu châu, trại Phục Hưng, tại Paris. Ngoài chủ nhà, các CN tham dự gồm Đức, Hòa lan, Ý. Nơi trại này, về phần Tây Đức, tôi biết thêm đại diện LD Thất Sơn, dĩ nhiên Ngựa phi không thể thiếu. Hòa lan, tôi nhớ Bùi năng Phán, Vũ công Cường, Nguyễn văn Thành (?).. và Ý thì Kiều văn Cường, Trần...(!).

Sau trại Phục Hưng, do nhu cầu phát triển và kết hợp chung, LD Thất Sơn đảm nhận tổ chức trại Hè từ 09 đến 24 tháng 7 năm 1983 tại Wegberg, Tiểu Bang Nordrhein Westfalen. Dự trại ngoài Thất Sơn còn có Sào Nam (đông nhất), Quang Trung (München/Bayern) và Cữu Long (Erding/Bayern). Ban Chấp Hành đầu tiên của CN được thành lập nơi đây.

Năm 1984, CN Tây Đức được ủy nhiệm tổ chức trại Hè Âu châu, trại Tự Lực ở Oberschleißheim/München, được coi như là "tiền trại Thăng Tiến I sẽ do CN-

Pháp tổ chức năm 1985", với sự tham dự của các CN bạn: Bỉ, Hòa lan, Na uy, Pháp và Ý.

Ngựa phi được anh em "giao trọng trách Chi Nhánh trưởng " ở trại này và nhiệm kỳ kéo dài 2 năm, không phải 1 năm như trước: 1984 - 1986!

Năm sau, 1985, CN Tây Đức đưa nhau tham dự trại Thăng Tiến 1 và trong phiên họp Đại Hội Đồng đầu tiên của HĐVN tại hải ngoại, anh "bị" làm Thư ký.

Anh cùng LĐ Sào Nam luôn có mặt trong các kỳ trại do CN tổ chức, từ trại Hè cho đến trại Huấn luyện. Ngoài ra sau khi dự trại CN, Sào Nam cũng đã tổ chức trại riêng tiếp theo ngay và đã đi khắp nơi: Anh quốc - Đan Mạch - Hòa lan - Na Uy - Ý... Cũng nhờ anh đã tìm được mà CN có thêm một "Trưởng lão thành: Trưởng Tôn Thất Đĩnh, người Anh Cả của CN"! Trưởng Đĩnh "sáng lập" Đạo Lâm Viên - Dalat, theo lời Trưởng thuật lại!

Trại Lạc Hồng ở Geislingen am Kocher (Schwäbisch-Hall) năm 1986, theo chương trình sẽ bầu lại Chi Nhánh Trưởng. Anh và Tr. Nguyễn văn Thuát đồng phiếu. Thông thường người lớn tuổi hơn sẽ phải nhận trách vụ, nhưng anh một mực nhường lại với lý do trong thời gian tới...rất bận và có thể vắng mặt..

Sau đó, năm 1987, được biết anh đã sang Hoa Kỳ (không biết đi khi nào?) và "khá bất ngờ " khi anh em được tin ngày 19 tháng 12, anh " không còn sống độc thân" nữa. Anh kết hôn với chị Phạm thị Nga, tổ chức tại Houston - Texas.

ĐƯỢC TIN :

TRƯỞNG HUỖNH ĐA THỨC
Đã gả tử cuộc sống độc thân để sánh duyên cùng
Chị PHẠM THỊ NGA

Hôn lễ đã cử hành vào ngày 19.12.87 tại Houston Texas (Hoa Kỳ).
Thân chúc anh chị THỨC & NGA suốt đời hạnh phúc bên nhau .

HƯƠNG BÁO VIỆT NAM
CHI NHÁNH CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

74

Trên đất Mỹ, tôi gặp lại anh lần đầu nơi trại Thăng Tiến 3, Santa Clara - CA năm 1990. Chúng tôi ngủ chung lều, " ôn chuyện xưa " và anh đã tặng tôi tám hình con trai đầu lòng của anh, cháu Anh Hào mới mấy tháng..

Một vài em thuộc LD Sào Nam có dịp sang Mỹ, đã đến thăm gia đình anh và tôi được các em kể lại là sức khỏe của anh có vẻ kém hơn...Tôi nghĩ không biết có phải vì thay đổi thời tiết hay không vì Dallas luôn...nóng lắm, nhưng bù lại gia đình anh chị thật êm ấm...

Vào đầu thế kỷ 21, năm 2000, tôi lại được anh em Sào Nam báo tin là anh em đã cùng chung nhau mời gia đình anh chị về thăm Bálinh. Thật bất ngờ!
Tôi và nhà tôi lên Bálinh..... Đây là lần đầu tiên chúng tôi được biết chị Nga, tức chị Thức, và ..ngược lại!
Anh sang Mỹ thật đúng vì nhờ vậy mà có được một hiền phụ!

Tôi sang Houston-Texas dự trại Thăng Tiến 7 năm 2002, tuy sức khỏe không được tốt lắm nhưng anh chị cũng đã lặn lội đến trại...!

Thăng Tiến 9 tổ chức tại King City - CA, tôi và nhà tôi lại gặp anh. Lần này trông anh khỏe hơn nhiều và luôn bận rộn quay phim tới quay phim lui...
Đề cảm ơn anh đã hết lòng đóng góp cho PT, BTV và Ủy Ban Huân Chương đã truy tặng anh Bắc Đẩu Huân Chương ngay đất trại.

Đây là lần sau cùng... tôi và anh gặp nhau!

Được biết khi còn ở Bálinh, anh luôn là người sống rất mẫu mực: ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng, nói năng từ tốn, không bia rượu, thuốc lá...và hết lòng "giúp ích mọi người bất cứ lúc nào!". Anh đã " cảm hóa " được các anh em trẻ chung quanh, sang một mình, sống buông thả. Nhờ anh mà các anh em này đã thay đổi cuộc sống: không còn phóng túng, bia rượu, thuốc lá, biết vì người khác và chuẩn bị cho tương lai và hết lòng góp sức với anh trong mọi công việc, nhờ vậy mà LD Sào Nam đã từng là LD vững mạnh nhất, tiếng Việt các em trôi chảy nhất trong CN.

Ngoài ra cũng phải nhắc đến những tài hoa khác của anh. Với những bút hiệu khác nhau như Hoàng Giang Sơn, Trúc Nhân..., anh đã viết bài, làm thơ và cả nhạc. Các nguyệt san như Độc Lập, Viên giác đã đăng các sáng tác của anh. Riêng về nhạc, khi làm được bài mới anh thường gởi cho tôi bởi vì, nhà tôi, Oanh Oanh, thường hát nhạc của anh khi LD tổ chức Văn nghệ hoặc khi được các Hội đoàn mời đóng góp, diễn hình bài Mặt Trời, Con Đường...Khán giả đã hỏi thăm vì bài hát chưa hề nghe và Hoàng Giang Sơn là ai...!

Tôi nghĩ việc các anh em cùng chung nhau mời đón gia đình anh về thăm Bálinh đủ nói lên sự yêu kính, "biết ơn", bởi cũng nhờ anh mà những anh em đã có cuộc sống tốt đẹp như hiện nay...Trong dịp đặc biệt " hội ngộ nơi đất Bá ", anh em

chúng tôi gửi tặng anh một băng Cassette, trong đó gồm những nhạc phẩm anh sáng tác để kỷ niệm ngày gặp nhau đầy tình nghĩa này....!

Khi còn ở Tây Bálinh, anh cũng đã hơn một lần, một mình, xuống thăm gia đình tôi (München) và mỗi khi LĐ Quang Trung tổ chức Văn Nghệ (giúp Cap Anamur....), Sào Nam luôn góp sức!

Nghe kể anh Lìa Rừng rất thanh thản, an lạc: ngủ yên lành một giấc (thật) dài...không (buồn) Thức dậy! Có lẽ không ít người mong được như anh, trong đó có tôi, nhưng chắc là không dễ! Âu cũng do phước báu anh tích lũy từ trước..

Shalom...Chaverim.... Ngựa phi - Huỳnh đa Thức !

...Shalom.....Sha(^)lom.....



*Ngôi: Ngựa phi.
Đứng từ trái: Tr. Châu - Gàlôi - Mỹ Sa
Hàng sau: Tr. Nguyễn văn Thuật - Lê cảnh Từ.*

München, 05.02.2017.
Gà lôi - Đức quốc