

Ngọn Nến Cháy Sáng

Nữ sĩ người Thụy Điển được giải Nobel văn chương là bà Selma Lagerloeff có kể một câu chuyện như sau:

Có một kỵ mã nọ, sau khi đã tham dự một trận thánh chiến thành công tại Thánh Địa Jerualem, đã làm một lời thề. Anh muốn đem ánh sáng được đốt lên trên một ngọn nến ngay từ trên mộ của Chúa Giêsu và mang ánh sáng ấy về quê hương của anh là thành phố Fireheze bên Italia.

Quyết định ấy đã biến anh thành một con người mới hoàn toàn. Từ một quân nhân hung hãn chuyên cầm gươm giết người, nay đã trở thành một con người nhân nại, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ thiệt thòi để giữ cho ngọn nến không bị dập tắt.

Trên đường trở về quê hương, cầm ngọn nến cháy sáng trong tay, người kỵ mã phải đi thật chậm, thậm chí phải ngồi ngược trên lưng ngựa để gió không dập tắt ngọn nến. Anh gặp không biết bao nhiêu kẻ cướp bóc, nhưng anh không hề động đến chiếc gươm đang mang trong người. Anh hứa trao cho họ bất cứ điều gì họ muốn, miễn là để cho anh được phép giữ lại ngọn nến đang cháy sáng trong tay. Quân cướp lột hết tất cả những gì anh có, kể cả chiến bào và con ngựa quý của anh. Họ cho anh một con ngựa già để đi từng bước cầm chừng.

Sau khi trải qua không biết bao nhiêu thử thách, giờ này, người kỵ mã cảm thấy thoải hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy thoải vì đã trút được bỏ những của cải không cần thiết, nhưng anh vui mừng hơn cả vì vẫn còn giữ được ngọn nến cháy sáng đã được thắp lên từ trên mồ của Chúa.

Khi anh về đến giữa phố, nhiều người nhìn anh như kẻ khờ dại. Họ chế nhạo và tìm đủ cách để dập tắt ngọn nến trên tay anh. Nhưng người kỳ mã thà chết còn hơn là để cho ngọn nến tắt ngấm trên tay mình. Và cuối cùng, anh đã mang được ngọn nến cháy sáng về đến nhà thờ chính tòa của quê hương anh. Và tất cả những ánh sáng từ trên bàn thờ của quê hương anh được đốt lên từ ngọn nến ấy.

Trước anh, nhiều người cũng đã cố gắng làm một lời thề như thế. Nhưng dọc đường, vì nhiều lý do khác nhau, ngọn nến đã tắt ngấm.

*Được hỏi: Đâu là bí quyết giúp anh thành công như thế. Người kỳ mã trả lời như sau: **"Tôi đặt tất cả chú tâm vào ngọn nến. Tôi sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi sự để bảo vệ ngọn nến ấy"**.*

Cuộc đời của chúng ta vẫn thường được định nghĩa như một cuộc hành trình, một cuộc hành trình trong đó mỗi người chúng ta cũng có ngọn nến cháy sáng của Niềm Tin. Bao lâu ngọn nến ấy còn cháy sáng, bấy lâu chúng ta còn tiến bước. Sóng gió, tăm tối trong cuộc hành trình là chuyện không thể tránh được. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục cố gắng giữ cho ngọn nến cháy sáng, chúng ta vẫn có thể tiến bước.

Ước mơ duy nhất của người kỳ mã trong câu chuyện trên đây là được dùng ngọn nến đốt lên từ mồ Chúa để thắp sáng lên ngọn đèn trong nhà thờ. Đó cũng nên là ước mơ của mỗi người chúng ta. Ánh sáng được trao ban cho chúng ta là để được truyền sang cho những ngọn đèn khác. Có biết bao nhiêu ngọn đèn đang chờ đợi một chút ánh sáng từ ngọn nến của chúng ta để được cháy lên?