

Câu chuyện dưới cờ: Thánh Martin (thành Tours)

Ngày xưa ngày xưa có 1 người lính. Một ngày kia ông nhận được việc đem tin đến thành phố bên cạnh. Ông cưỡi ngựa và trời rơi tuyết. Ông đội một mũ sắt và cầm một kiếm sắt. Trời tối đen, gió lạnh quất vào mặt ông. Ông có một cái áo choàng dài rất ấm và nó sưởi ấm cho ông rất nhiều.

Ở bên lề đường của thành phố ông đến có một người đàn ông nghèo ngồi trong tuyết, ông ta không có nhà ở. Đó là một người ăn mày, ông đói lạnh và không có quần áo che thân. Ông ăn mày kêu gọi: „Bà con ơ, cứu tôi với!“. Nhiều người bộ hành đi qua ông ăn mày và không giúp gì cả.

Ông lính đến gần ông ăn mày, Ông ngừng ngựa, rút kiếm ra, rọc áo choàng của mình làm đôi, một nửa ông lính đắp cho ông ăn mày, nửa còn lại ông giữ cho mình. Ông lính cưỡi ngựa trở về và không muốn làm lính nữa. Ông trở thành một Giám Mục (Bischof) và giúp đỡ rất nhiều người.

Từ đó chúng ta cứ đến ngày 11.11 lại có tục lệ rước đèn và diễn kịch để nhớ về người lính năm xưa. Đó các em ông thánh này tên gì??? (Đó chính là ông Thánh Martin).

Qua câu chuyện này Trưởng muốn kêu gọi các em hãy làm như Thánh Martin, thương yêu những người nghèo khổ hơn mình và san sẻ cho họ những gì các em có.

